

# 10<sup>te</sup> Dynastietocht op zondag 14 november 2021

De start van de 10<sup>ste</sup> Dynastietocht bevindt zich in de Basisschool Heffel te Kessel-Lo. De korte afstanden, 4 en 6 km, starten naar het Provinciaal recreatiedomein, een familiepark in een groene omgeving. De stappers van de langere afstanden wandelen naar de Abdij van Vlierbeek. Deze abdij werd gesticht in 1125 door de Benedictijnen uit Affligem nadat de hertog van Lotharingen, Godfried met de Baard, hen het domein geschonken had. Het huidige complex bestaat uit de kerk en het nieuwe abtskwartier in neoclassicistische stijl. Voorbij het als kapel ingerichte prieeltje uit 1724 wandelen we verder langs de Molenbeek en door het Kloosterbos naar de Meesberg tot bij de rustpost in Holsbeek. Vanaf hieruit kunnen jullie kiezen voor een bijkomende lus van 4,5 km of 8,4 km naar de Speelberg en het Chartreuzenbos (met mooie holle wegen en bruine ijzerzandsteenbanken in de flanken). Tot voor de Franse revolutie was dit bos eigendom van de Kartuizerorde ('Les pères Chartreux'), vandaar de naam. Nadat we een drankje en een broodje genuttigd hebben in de rustpost St.Maurus te Holsbeek, stappen we langs de Meesberg, het Sint-Gertrudisbos, de Lemingberg en een stukje van de Kesselberg, terug naar de Basisschool Heffel.

De wandelaars die 26 km kiezen, doen nog de extra lus van 6 km langs het Provinciaal recreatiedomein.

Wij wensen jullie een aangename herfstwandeltocht.

Volgende Dynastietocht op zondag 13 november 2022 in de zaal Genadedal, Velderblok 2A te Kessel-Lo.