

Bezoek aan Neutraal Moresnet op za 17.10

Eindelijk kunnen we onze neus naar buiten steken en plannen we onze tweede wandeling samen met de kring van de Cheminots.

Op **zaterdag 17okt20** plannen we een uitstap naar het onverdeelde gebied van Moresnet.

Ooit grensde België aan een vijfde buurland. Die bijna vergeten plek, nu ergens in de Oostkantons, was een eeuw lang het decor voor een absurd stukje geschiedenis. Want Moresnet, in 1816 amper 344 hectare en 250 inwoners groot, werd plots een onafhankelijk land.

We nemen de trein vanuit Leuven om 8u27 (Spoor 3) naar Welkenraedt.

De leden die met de auto komen parkeren hun auto aan het station in Welkenraedt.

Daar stappen we allemaal om 9u41 op de trein naar Hergenrath, waar de wandeling van 5km start naar de "hoofdstad" Kelmis met een bezoek aan het museum Vieille Montagne.

Middagmaal in La Calamine/Kelmis rond 12u30.

De wandelaars wandelen verder (10km) naar het Drielandenpunt (ex-vierlandenpunt) en vandaar naar Gemmenich waar we de TEC-bus nemen terug naar Welkenraedt.

De niet-wandelaars kunnen de TEC bus nemen vanaf het restaurant in Kelmis naar het station in Welkenraedt waar ze hun auto kunnen nemen naar het Drielandenpunt en de wandelaars daar treffen. (Het Drielandenpunt kan niet met de bus bereikt worden!)

Het Nederlandse Vaals wordt niet bezocht.

Iedereen zorgt zelf voor de betaling van zijn treinkaartje en middagmaal, voor de bus zorgen we samen ter plaatse voor de betaling.

In het slechtste geval, bij barslecht weer, wordt de wandeling met gids ingekord of passen we het programma aan.

Het museum Vieille Montagne, het voormalige treinstation van Kelmis en het Drielandenpunt zijn zeker een bezoek waard.

Praktisch: inschrijven voor 1 okt 20 via de website.

www.reservistenvlaamsbrabant.be