

Herdenking Militair kerkhof Veltem-Beisem

Donderdag 19 september 2024

Op 19 september 2024 vindt op de militaire begraafplaats in Veltem-Beisem de jaarlijkse herdenking plaats. We staan dan even stil bij de 904 Belgische soldaten die tijdens WO1 hun leven gegeven hebben in Vlaams-Brabant en die daar hun laatste rustplaats kregen.

De herdenking wordt samen georganiseerd door de NSB Vlaams Brabant, het Militair Commando Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Herent.

Deze 99^e jaarlijkse herdenking is nog maar eens een oproep tegen oorlog en voor vrede. We huldigen er de soldaten die ooit hun leven moesten offeren voor het welzijn, de vrijheid en de vrede van zeer velen. Wij nodigen u zeer graag uit om met gedelegeerde(n) en vaandel(s) deel te nemen aan de herdenking volgens onderstaand programma. Onze kring zal deelnemen aan de bloemenhulde.



Programma:

08u00	Samenkomst Provinciaal bestuur NSB Vlaams-Brabant en Militair Commando
09u15	Ontvangst van de genodigden
09u40	In plaats stelling Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht en het Bn ISTAR
09u45	Verzamelen voor de optocht (signaal door de muziekkapel)
09u55	Optocht naar de centrale vlaggenmast
10u00	Begin van de plechtigheid
11u00	Einde plechtigheid gevolgd door een kleine receptie ter plaatse

Ter info, voor wie de locatie nog niet zou kennen: bedoeld militair kerkhof ligt langsheen de N2 - Brusselsesteenweg op het grondgebied van Herent - deelgemeente Veltem-Beisem.

Wegens de beperkte parkeermogelijkheid ter hoogte van de begraafplaats langs de N2 (Leuven - Brussel) vragen we de deelnemers hun voertuigen te willen parkeren op de parkeerplaats van het sport- en ontmoetingscentrum "Warot", Warotstraat 3020 Winksele.

Vanaf 08u45 staan militaire pendelbussen in voor het vervoer naar en van de militaire begraafplaats.